

## Færøerne

Nordatlantens perler

Med  
besøg hos  
kongsbonde og  
fuglefjelds-  
sejlads



**Tag med til Nordatlantens helt enestående øgruppe, der emmer af fantastisk natur; som forrevne klippekyster, fugleliv, rislende vandfald og grønne fjelde, hvor fårene kan gå frit rundt.**

Øerne er af National Geographic blevet udråbt til "Verdens mest indbydende rejsemål" og ikke uden grund.

På øerne med det meget omskiftelige vejr bor der ca. 51.000 mennesker. Det ene øjeblik kan vejret være diset, blæsende og køligt og det næste står solen højt på himmelen.

Vi bor på et af de bedste hoteller i byen - Hotel Hafnia som ligger smukt placeret beliggende i den gamle bydel i Tórshavn! Herfra er der rig mulighed for at udforske hovedstaden med de sorttjærede træhuse med græs på taget, smalle stræder og de hvide vinduer. Byen byder på kunst, musik, design og mad som er inspireret af omgivelserne.

På rejsen besøger vi bygder på flere øer. Vi oplever også Færøerne fra havsiden på en spektakulær sejltur gennem smalle sunde og mellem lodrette klippevægge hvor søpapegøjer, lomvier og mallemukker yngler.

Glæd dig også til et spændende besøg hos kongsbondedefamilien Patursson i Kirkjubøur, som er det ældste beboede træhus i Europa samt Gjógv med den billedskønne naturhavn.



### FLYREJSE – 6 DAGE

Afrejse	Hjemkomst	Pris
Onsdag 13.07	Mandag 18.07	10.999,-
Onsdag 20.07	Mandag 25.07	10.999,-
Onsdag 03.08	Mandag 08.08	10.999,-

#### Tillæg

Enkeltværelse 2.000,-

#### PanterPrisen inkluderer

- ✓ Flybillet Billund eller København - Tórshavn t/r
- ✓ Transfer og udflugskørsel
- ✓ Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
- ✓ 5 x overnatning med morgenmad
- ✓ 3 x middag/buffet
- ✓ Sejlads til Vestmanna fuglefjelde
- ✓ Besøg Navia inkl. smagsprøver
- ✓ Besøg kongsbonden inkl. kaffe og kage
- ✓ Frokostplatte i Gjógv
- ✓ Besøg på Nolsoy med fuglemanden Kjeld
- ✓ Alle nævnte udflugter inkl. nævnte entréer
- ✓ Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

#### Hotel

Hotel Hafnia\*\*\* er centralt beliggende i den gamle bydel i Tórshavn og et af de bedste hoteller i byen. Værelserne er udstyret med minibar, satellit-tv, faciliteter til at lave kaffe og te samt badeværelse med brusebad. Fra hotellets tagterrasse kan du nyde en fantastisk udsigt over havnen og byen. Læs mere om hotellet på [www.hafnia.com](http://www.hafnia.com)

Bemærk! Måltider og dagsprogram kan variere grundet vejret

# Dagsprogram



## 1. dag: Ankomst til Færøerne

Vi flyver fra Billund og København med Atlantic Airways til øen Vágar på Færøerne, hvor vi ankommer først på aftenen. Alerede på turen til Tórshavn får vi en fornemmelse af de storslåede naturkræfter og landskaber som landet har at byde på. Køreturen fra lufthavnen til Tórshavn tager ca. en time og går over Vestmanna-sundet. Ved ankomst til Thorshavn kører vi direkte til vores centralt beliggende hotel for indkvartering.



## 2. dag: Historisk byvandring i Tinganes og besøg hos kongsbondfamilien Patursson

Efter et godt morgenmåltid er vi klar til en byvandring i hovedstandes historiske kerne Tinganes, som er beliggende på et lille næs ude på havnen. Tinganes siges at være et af de ældste parlamentariske mødesteder i verden sammen med Tynwald Hil på Isle of Man og Pingvellir på Island. Det var her, omkring år 900, at vikingerne mødtes hver sommer under åben himmel for at drøfte sager af national karakter på klipperne. I dag huser de røde bygninger ude på næsset det færøske parlament - Lagtinget og lagmandens hovedkontor.

Vi går en tur i bydelens brostensbelagte gader, der med sine smukke sorte og røde træhuse, hvoraf mange er isoleret med græs på tagene, indbyder til en hyggelig stemning fra de gamle dage. Efter byvandringen tager vi bussen til dagens næste store oplevelse i Kirkjubøur hvor vi skal besøge kongsgården fra middelalderen samt Magnus Katedralen. Vi bliver her budt velkommen af kongsbondfamilien Patursson, som er 17. generation på gården. Vi bliver vist rundt af kongsbonden Joannes Patursson selv og hører om familiens liv som bønder med fårehold. Efter de spændende historier, bliver vi inviteret ind på kaffe og kage i smukke gamle gård, inden vi vender retur til Tórshavn. Middag på hotellet. .



## 3. dag: Risin & Kellingin, Gjógv inklusiv frokost platte, Torkilsheyggsgarður, fiskebuffet på Hafnia

I dag kører vi fra Tórshavn til Gjógv via Sundalagið og Eiðisskarð hvor vi kan se Risin og Kellingin. Engang sendte en islandsk høvding en kæmpe og hans kone til Færøerne for at erobre Færøerne og bringe dem tilbage til Island. De bestemte sig for at binde et reb omkring bjerget Eiðiskollur og så trække Færøerne mod Island. De kæmpede for at få rebet på plads men mislykkedes i første omgang, eftersom bjerget blev delt i to. Som alle nattens skabninger vidste kæmpen og hans kone, at de måtte gemme sig, før solen stod op af frygt for at blive forvandlet til sten. Men lige denne nat, var de så optaget af deres opgave, at de glemte at lægge mærke til solens første stråler på himmelen og blev derfor forvandlet til sten. Lige siden har kæmpen og hans kone stået og stirret vestpå og længes efter deres hjemland.

Vi fortsætter herefter til Gjógv, som er den nordligste landsby på øen Eysturoy, opkaldt efter en 200 meter lang havfyldt kløft, der løber fra landsbyen ud i havet. Byens har ca. halvtreds indbyggere, der alle bor i træ- og tørv-dækkede huse der emmer af charme. Vi starter besøget med at spise en god frokost platte på Guesthouse Gjáargarður, med en helt fantastiske udsigt over bygden. Vi tager herefter en spadseretur rundt i den smukke by hvor vi gør et stop ved mindelunden og kirken. Næste stop er gården Torkilsheyggsgarður som er ejet af Navia. Vi får en præsentation af livet på en fåregård og får serveret pindemadder med ræstkød og skærpekød, dertil hjemmebagt brød og hjemmelavet rabarber lemonade fra gården. Herefter skal vi besøge Færøernes største uldvarer butik; Navia, hvor det er muligt at handle uldvarer af bedste kvalitet. Færinger er kreative af natur, og mange har valgt at udtrykke dette ved at skabe tøj og produkter inspireret af Færøerne og de anvender desuden de ressourcer, der findes forskellige steder på øen. Et sådant eksempel er designer firmaet Guðrun & Guðrun, der anvender færøsk uld, som eller ville blive kastet ud, til at producere designer tøj, der sælges verden over. Efter dagens oplevelser kører vi via den 11 km lange Eysturoyartunnin, med de første undersøiske rundkørsler retur til vores hotel i Thorshavn. Om aftenen skal vi nyde den kendte fiskebuffet på Hotel Hafnia.

# Oplevelser i fællesskab



## 4. dag: Nordens hus, Vestmanna fuglefjelde fra havsiden og Tjørnuvik

Dagens udflugt går til Nordens Hus som er designet af nordmanden Ola Sten og er en smuk perle med det traditionelle græstæg og store glaspartier, som smelter i et med landskabet. Udover at være kulturinstitution under Nordisk Ministerråd er husets primære opgave at formidle kunst og kultur på Færøerne og udvikle og styrke færøsk kunst og kulturliv lokalt, i Norden og i Verden. Vi skal på en rundvisning i det smukke hus og høre om historien, arkitekturen og kunsten på Færøerne.

Vi kører herefter nordpå ad den gamle vej Oyggarvegur mellem dybe floddale og høje fjelde til Vestmanna. Her venter en unik naturoplevelse når vi sejler ud i en moderne båd langs de 700 m lodrette klippevægge. Vestmannabjergene har i mange år været en af Færøernes største turistattraktioner, og ikke uden grund. Vi glider gennem det smalle sund og klippevægge, hvor søpapegøjer, lomvier og mallebukker yngler. Vi sejler også ind i dybe grotter, formet af brændingen igennem millioner af år og hører historier om hvordan færingerne i generationer har fanget fugle, samlet æg og drevet får sammen på de stejle klippesider.

Efter en fantastisk sejltur kører vi nordpå, hvor vi gør et stop ved Færøernes højeste vandfald. Vi fortsætter herefter til Færøernes nordligste bygd Tjørnuvik, der er beliggende med fjelde på tre sider og Atlanterhavet der skyller ind mod land. Efter besøget returnerer vi til vores hotel i Thorshavn. Aftenen til fri disposition.



## 5. dag: Formiddag til fri disposition - eftermiddags udflugt til Nolsoy og fuglemanden Jens Kjeld

Tid på egen hånd i Thorshavn til handel og lignende. Besøg evt. Gudrun og Gudrun hvis ikoniske butik ligger på gågaden i Thorshavn eller gør et besøg i Færøernes grafiske værksted Steinprint som er beliggende i den gamle Østrøms fabrik ved havnen i Thorshavn.

Ved middagstid tager vi båden fra Thorshavn til den smukke ø Nolsoy, hvor det føles lidt som om, at tiden står stille. Ved ankomst til øen bliver vi mødt af danske Jens Kjeld, der har været bosat på øen i mere en 30 år. Jens Kjeld har altid været fascineret af dyreliv og natur og vil tage os med på en tur rundt på øen. Det kan være en god ide at medbringe en kikkert på udflugten eftersom fuglelivet på øen er yderst interessant. Der findes f.eks. en koloni af stormsvaer, som i øvrigt er en koloni som Jens Kjeld har styr på, da han også arbejder med ringmærkede fugle. Efter en indholdsrig eftermiddag vender vi retur til Thorshavn. Middag på hotellet.



## 6. dag: Hjemrejse

Tid på egen hånd i Tórshavn inden vi tager bussen til Gásadalur. Tidligere måtte postbudet vandre over fjeldet for at komme til byen, men heldigvis blev der bygget en tunnel i 2004, hvilket har gjort det meget lettere for både indbyggerne og postbudet. Nu kan man køre til lufthavnen på bare 20 minutter. Vi gør et stop i byen med de farverige huse og fantastiske vandfald, der løber ned af de stejle klipper ud i havet. Hvis vejret er med os, har vi udsigt til den lille ø Mykines. Hjemrejse fra Vágar Lufthavn.

